

## Vraag het aan Morya

### Levenslessen



## Liefde wil geen andere wereld

“Liefde wil geen andere wereld. Liefde wil de wereld kennen zoals ze is omdat ze weet dat God daarin aanwezig is. Wanneer liefde de dingen aanvaardt zoals ze zijn en daarin het Goddelijke erkent, dan heeft ze alles.

Liefde is nooit geneigd om andere dingen te doen dan ze moet doen. Dit ligt vanzelfsprekend onmiddellijk meegegeven in de ervaring van liefde. Liefde weet precies wat ze kan en wat ze niet kan. Liefde weet altijd het juiste te zeggen en het juiste te doen.

Telkens zal de mens de neiging hebben om dit te betwijfelen, omdat de mens in staat is om andere dingen te zien dan liefde. De mens is ook in staat om buiten de liefde te gaan en in zijn eigen wereld te tuimelen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 8: In het centrum van je leven staan”  
(uit hoofdstuk 3: ‘De kracht van de stilte’) © Mayil.com